

DARGAUD

Collectie Charlie 20

Een avontuur van Condor

HET RIJK VAN DE PACIFIC



Tekst: AUTHEMAN
Tekeningen: ROUSSEAU

Een avontuur van Condor

HET RIJK VAN DE PACIFIC

Tekst: JEAN-PIERRE AUTHEMAN

Tekeningen: DOMINIQUE ROUSSEAU



Inkleuring: MICHÈLE BARQUINS

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide Producties, Zandvoort

Uitgever

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3-1050 Brussel (België)

DIE OCHTEND LAG DE MOËNA VASTGEMEERD AAN DE KADE VAN "LA GRANDE JOLIETTE", CONDOR REGELDE DE LAATSTE INKLARINGSFORMALITEITEN EN LIET Z'N BLIK OVER DE STAD GLIJDEN... MARSEILLE BAADDE IN HET ZONLICHT...



Marseille is Marseille niet meer!



... Ik herinner me de tijd nog wel dat het hier rook naar Afrika en naar het Verre Oosten...



Toen had Frankrijk zijn koloniën nog! En dānzien!... Nu niet meer, helaas!



Heb je soms heimwee naar de tijd dat de mariniers hun smerige ziekten over de hele aardbol verspreidden, De Vamblis?



Ik ga weg! Na 35 dagen in jouw gezelschap verkeerd te hebben, snak ik weer naar de beschaving!



Die dure geblondeerde juffrouw van je, noem je dat beschaving?



Vandaag of morgen sla ik je op je bek, Condor!





Of je wilt of niet, toch is Marseille niet meer de stad waarvan ik in mijn jeugd zo ondersteboven was...



...Ik had aangemonsterd als hulpkok op een pakketboot, die uit Saigon vertrok...



Ik dacht, dat ik de eerste Indochinees was, die Frankrijk kwam veroveren...



...Ik wist toen nog niet wie er net voor me kok was geweest op dezelfde boot. Onze allerberoemdste landgenoot... Hij heette toen nog Nguyen Ai Quoc... maar later werd hij bekend als...

...HO CHI MINH.



Wist je dat?

Ik hield je altijd voor een Chinees!

Voor de meeste Europeanen is iemand met 'n gele huid 'n Chinees of 'n lijder aan geelzucht.



Hee! 'n Geestverschijning.

Waar dan?



MARIUS CASANOVA, ofwel Casa. Denkt dat-ie een tweede Humphrey Bogart is. Zoekt slingerend z'n weg tussen de Amical Bar en het politiebureau, waar hij betaald wordt als inspecteur van de Fiscale Recherche... Een stevige pastis-drinker!



Ik ken dat soort!... Weer een van die dubieuze vriendjes uit de bistro... Verstekte drinkebroer, gokker en misschien ook nog een beetje... souteneur...

Vrienden zijn vrienden! ZO, BEN JE DAAR WEER 'NS, OUWE VERLEIDER!



Ha, ha! Op zo'n weerzien moet gedronken worden!



Zet de glazen maar klaar... Een frambozenlikeur! Gestookt door een betrouwbare vent!











HET KASTEEL VOOR DE KUST
STAK DONKER AF TEGEN DE
ZONSONDERGANG.



IN EEN RUSTIGE WIJK VAN MAR-
SEILLE, DIE TEGEN DE STEILE
HELLING WAS AANGEBOUWD,
KLOM CONDOR VIA EEN KRONKE-
LIGE WEG NAAR BOVEN.



DEZE STRAATJES HERINNERDEN
HEM AAN ZIJN JEUGD, TOEN HIJ
MET ZIJN VRIENDJES STIEKEM
AMFOREN OPDOOK.



...DEZE HADDEN HEM MEER
GELEERD OVER DE GESCHIE-
DENIS VAN DE MIDDELLANDSE
ZEE DAN WELK BOEK OOK...



Kapitein! Eindelijk terug...



COMMANDANT, Marthe!
Een luitenant-ter-zee heet
commandant...



Luitenant ter zee, of
eerste stuurman...



Hoe het ook zij, bij de laatste inde-
ling schijn ik bevorderd te zijn...



...Daar drinken we op,
Marthe! Ik heb hier een
prachtige frombozenlikeur!



Hier is je kat en je rubberplant!
... weg is weg!



Ik ben bepaald niet dol op je
kat en ook niet op rubber-
planten. Ik verzorg ze
alleen voor jouw plezier...



Proost! ... En dit
is voor jou...



MARTHE ZETTE HAAR GLAS NEER
EN VEEGDE HAAR HANDEN SCHOON
AAN HAAR SCHORT VOORDAT ZE
HET PAKJE UITPAKTE...



Een aapje!

Een aapje van jade...
souvenir uit Yu-Moon.



Oh, Francis! Vertel me over de Chinese
Zee! ... Dan doe ik mijn ogen dicht ...







Over 5 maanden is 't vrachtschip daar ook. Go naar de Marseilloan: hotel "La Canabière"... aan de haven...

Geen woord over deze reis. Het is voor een Franse ambtenaar absoluut verboden om een onderzoek in te stellen. Kan ik op je rekenen, Marthe?

Ik zwijg als het graf.

Lieve Marthe. Als ik nog vrijgezel was, zou ik met je trouwen en je op huwelijksreis meenemen naar het eiland van Jade...

Maar ik dacht dat u vrijgezel wàs!

Ik bedoel, als ik dat niet wilde blijven, zou ik met jou trouwen.

Niet vergeten... Bij de Marseilloan!

Ach, die meneer Casanova. Zo'n galante man vind je niet meer onder de mannen van zijn generatie...

...Vroeger namen ze me mee naar de Alcozar en als de nacht zwoel was, zoals vanavond, gingen we oesters eten bij de Pointe Rouge en zongen we alle operette-aria's die we kenden...

ELLE FINIT AU BOUT DE LA TERRE
NOTRE CANE CANE CANE CANEBIÈRE

Kop dicht!

Marseille is niet meer wat het was...

Wij zijn niet meer wie we waren. Goedendacht, Marthe!

Netwerk 21

CONDOR BLEEF NOG EVEN ZITTEN, TEMIDDEN VAN ZIJN VER-
TROUWDE SPULLEN. TOEN HIJ DE LAMP UITDEED, STROOMDE 'T
LICHT VAN DE HELDERE NACHT DOOR DE LUIKEN NAAR BINNEN.

RON





HET VOORUITZICHT VAN ZO'N AVOND LIET CONDOR KOUD. HIJ WAS EÉN VAN DIE MENSEN, DIE VOOR HET EIND VAN DE FILM AL INGESLAPEN ZIJN...



Schitterend, hè? Die eilanden die als schimmen voorbijglijden...



Ik stel me voor hoe vroeger madame Ching haar jonk verborg tussen deze kliffen, als ze na haar strooptochten op zee aan een beetje rust toe was...



...Ze gaf zich dan over aan de opium, samen met haar minnaar Chang Poa...



CONDOR PROBEERDE ZICH HET GEZICHT VAN DE VROUWELIJKE PIRAAT VOOR TE STELLEN, ALSOF HIJ EEN VAGE DROOM WILDE VASTHOUDEN.



Men zegt dat ze haar laatste dagen rijk en ge-eerbiedigd in 't Hemelse Rijk gesloten heeft.

Ik houd niet van een happy end! Aan tafel!



Is dat een stukje kip of zo?



Dit vertijnde gerecht, dat jouw boerse gehemelte voor kip houdt, is de specialiteit der piraten, het lievelingshapje van madame Ching...



De jachttrofee van mr. Li... Rat!

BROEHA









Ze zijn nu aan boord ! Er staan twee mitrailleurs op je gericht , commandant... Hé ?! Een van onze mannen is er ook bij ! Ze dalen af in het ruim...



TOEN Hoorde Condor de bulderende stem van Duroc.

Die smerige muiser hoort bij hen !

Bek dicht , Duroc ! Dit is niet het moment !



Wat doen ze nu...?

Niets...



...Ik zie alleen die twee wachtposten...



...Ah...Nu tokelen ze een kist naar boven ... SRSM ...



...Ze lopen 'm in de sloep zakken... Nu gaan ze van boord ...



EVEN LATER WAS HET GELUID VAN DE MOTOR VERDWEEN ...



DUROC vloekte hardgrondig. HET HELE VRACHTSCHIP STOND OP Z'N KOP.



De wacht op hun post ! Duroc , jij neemt het bevel over ...O.K.?

O.K.



Waarschuw de compagnie in Yu-Moon.



Haal de vrachtbrief van die gestolen kist : S.R.S.M....



Die spion had toch wel een naam ?



Maak je niet zo druk, alle gegevens zitten in mijn kaartenbak...



... Met de foto weten we zo wie het is.



DE VAMBLIS HIELD ZIJN KAARTSYSTEEM BIJ ONDER DE STARRE BLIK VAN ZIJN BEROEMDE VOOROUDE ADMIRAAL DE VAMBLIS...



De kaart is verdwenen... Natuurlijk.

Hier is de vrachtbrief, commandant,



Het materiaal was bestemd voor de Europese afdeling van de Zuid-West Aziatische oliemaatschappij...



Het is een speciale uitrusting om tot grote diepte te kunnen duiken, gemaakt in Marseille...



Commandant ! Dit vonden we in zijn hut.



... Kreteks... een Indonesiër, dus...

BIJ ZONSOPGANG WAS DE RUST
OP DE MOËNA TERUGGEKEERD...



LANGZAAM TROK DE
ZEEDAMP OP...



DE BERGEN VAN YU-MOON WERDEN ZICHTBAAR.
EN DAARNA DE OLIEPLATFORMS ... HET VRACHT-
SCHIP LIEP QUEEN-BAY BINNEN...



CONDOR KEEK NAAR HET LEGER
STALEN REUZEN EN NAM EEN
SLOKJE BITTERE KOFFIE...



YANGO HAD 'M STERKER
GEZET DAN GEWOONLUK.



AL ZES MAANDEN WAS YU-MOON NIET MEER
ONDER BRITS MANDAAT. DE WOLKENKRAB-
BERS VAN DE INTERNATIONALE BANKEN ZEI-
DEN GENOEG OVER DE LABILITEIT VAN DE ON-
AFHANKELIJKE REGERING, BEDREIGD DOOR
DE VERSCHIEDENHEID AAN RASSEN...





AAN DE RAND VAN DE STAD, VERSCHOLLEN TUSSEN DE WEELDERIGE PLANTENGROEI, KWAM DE WONING VAN DE INDIASE ADVOCaat HABADUR TOT LEVEN.



Sir!



Sir!...There are footprints in the park! *

* Meester, hier zijn voerspooren in het park!



You must search the grounds of the house with dogs! *

* Zoek met de honden het terrein af!













Kunt u de naam
opschrijven van wie dat spul
gestolen is?



* S.R.S.M.
Société de
Recherche
Sous-Marin



NA EEN INGEWIKKELDE MANOEUVRE, VOND HET
JACHT 'N PLAATS IN DE OVERVOLLE HAVEN...

* Vereniging voor Diepzee Onderzoek



Kon je het gesprek volgen?
Van A tot Z.



Ha, ha, ha! Niets ontgaat
de oren van Yoko!



Zie je hem?

Ja... Hij zoekt
iets...



MOEITeloos VOND CONDOR DE VERLICHTE
VOORGEVEL VAN HOTEL "LA CANEBIÈRE"...



IN DE RECEPTIE MENGDEN DE GEUREN VAN DE PRO-
VENÇAALSE KEUKEN ZICH MET DIE VAN 'T OOSTEN...

Ah, de marine!



Pompi! Kijk 's wie hier is!... Zet voor
vanavond maar een bord bij!



Spijt me, vanavond kan ik niet!

Wil jij de vissoep van Pompi
niet proeven?!



De hele elite van Yu-Moon
komt hier vissoep eten!

Ik zoek Marius Casanova...
Hij logeert bij jou!



Casanova?... Oh, een vreemde vent !



CÉSAR DE MAZARGUE STAMDE AF VAN EEN HUGENOTENFAMILIE, DIE IN 1685 NAAR YU-MOON UIT-WEK. HIJ HAD DE LATIJNSE TREKKEN VAN ZIJN VOORVADEREN VERLOREN, NIET DE TRADITIES...

Pastis ?



CÉSAR VERTELDE ALLES OVER HET VERBLIJF VAN CASANOVA EN HAAIDE ER ALS GETUIGE POMPI BIJ, DIE IN WERKELIJKHEID 'N ONUITSPREKELIJKE NAAM HAD...



Maar vanochtend, toen ik 'm de rekening gaf, zag hij er erg verward uit... Twee uur later kwam hij terug... heel vreemd... z'n zakken vol geld...



Hij liet z'n koffer in een huurauto zetten... Een rode Toyota, en ging weg zonder een adres achter te laten... Gek, hè ?



Best mogelijk dat hij weer 'ns een rare zaak aan de hand heeft... Zo is hij wel... Hoor ik het als er nieuws is ?

Tuurlijk !



Hee? Een laatste glaasje ?



Daar... Hij komt het hotel uit...

Wat is het voor vent ?



15 jaar bij de marine geweest. Ging weg als kwartiermeester. Werd taxi-chauffeur en bistro-houder. Daarna bij de grote vaart. Hij eigende zich onrechtmatig de titel kapitein toe en kwam bij de Compagnie van Hole...

Hmm... Ik zal u de resultaten geven van mijn grafologisch onderzoek... Hmm... Op 't eerste gezicht een onvoorspelbaar karakter. Maar beslist een persoonlijkheid !



De oude van Hole had 'm gepolst voor de eerste opdracht. Hij is toen door mij aangeworven... Voor de volgende opdracht zal een nauwgezette voorbereiding nodig zijn, maar ik ben blij één van de beste agenten van de Europese organisatie in te kunnen zetten.

Op de Europese samenwerking !



GOOD GRIEF ! You call this TEA ? ! ? *



Zo zie je, ouwe jongen, mijn vrouw lijkt niet alleen fysiek op Sherlock Holmes... ze heeft ook het talent !

* Lieve hemel ! Noem je dit thee ? !

AAN DE ANDERE KANT VAN DE GOEDEREN-
HAVEN, DOKEN DE HIJSKRANEN...



...ALS ENORME INSEKTEN IN DE
BUIK VAN HET VRACHTSCHIP.



Kijk onze kokkie eens, uitgedost
als een mandarijn!



Afspraakje met Boeddha zeker?



Het spijt me, Mr. Li...
vanavond ga ik weg.



Verstaat die rattemoordenaar op
pootjes onze taal?



Nou, zeg hem dan maar
dat z'n smoel me niet
aanstaat!

Ik vertelde Mr. Li net, dat
we vanavond naar het
theater gaan...

PSSSSSCHH!



...Een jonge Chinees bracht
twee plaatsen en een ver-
trouwelijk briefje voor jou...



"Theater van Zuid-China"... n Uitnodiging
van Tin Hou, een bevriende actrice...
Maar, dit is maar één plaats!

De tweede zit in m'n zak. Niemand op
deze boot is het waard om een voorstellin
van het Chinese Theater bij te wonen...



...Behalve onze eerbiedwaardige
commandant, en ikzelf natuurlijk...





Mijn bescheidenheid is gedeukt door
t gewicht van uw vleierende woorden!



Trouwens, die brief leek
me wel... erg persoonlijk!



Doe maar niet of je hem niet hebt
gelezen, ouwe gifmenger!



'N RAAD VAN EEN OUWE GIF-
MENER... PAS OP VOOR VROU-
WEN MET KLEINE VOETJES!



'S NACHTS LEEK DE DRUKTE IN DE STAD NOG TOE TE NEMEN.
DE LICHTJES VAN QUEEN BAY VERLICHTTEN DE KUST EN DE
BOULEVARD WAS NOG DRUKKER DAN 'N 14de JULI IN PARIJS.



Ik zal je vast inwijden... "Het
paviljoen der pioenrozen" is 'n
Chinees stuk uit de 16e eeuw...



...De heldin is verliefd op een jonge man die haar negeert.
Dus sterft ze van verdriet. Maar dan vindt de jongen 'n por-
tret van haar en begint van haar te houden... Zo veel, dat de
ziel van het meisje weer in haar lichaam terugkeert...

Is er geen pauze?



Verberg je!



Een neel van me... het is een Ta Shih Fu...
een keukengrootmeester. Ik bewonder de
manier waarop hij pekingeend klaarmaakt,
maar ik kan de vent niet uitstaan... Hij wil
me altijd raad geven!



Heren!... Een portret!











Ze heeft voor 't laatste gekozen...
Veel minder gevaarlijk, vooral omdat
de Chinese kustwacht opdracht heeft
een oogje dicht te doen...



TIN HAU had meegedaan aan de cul-
turele revolutie. Ze is gevlucht om
te ontsnappen aan de zuiverings-
acties van de huidige regering!



Een ultra-
communiste
dus eigenlijk!

... Ik heb de indruk dat u nog
veel meer weet...



CONDOR VOELDE HET IJSKOUDE
LEMMET VAN HET MES. HET
ZWEET BRAK HEM UIT...



U heeft één minuut om te vluchten
... Stel geen vragen...



Weg van hier!



Hij weet niets meer, maar
één ding is zeker... Die vent
heeft stalen zenuwen!



?! ... Kent u die man?

Vreemd... Dat is een
smeris... CASANOVA...



Die man heeft de advocaat HABA-
DUR vermoord. Toen ik de villa in 't
oog hield, kwam hij een paar minu-
ten na de moord naar buiten!

Interessant...
Heel interessant!



De medewerkers van Habadur zullen blij zijn met dit portret van de moordenaar van hun meester...

U wilt Casanova kwijt...!



Hij is te ver gegaan... Hij wordt hinderlijk.



Zachtjes aan... Zie je die twee kerels daar?

Ja... Zware jongens!



Die zijn vast niet op onze portemonnee uit...

We gaan terug!



Kijk eens achter je!

Geen kans!



We knokken ons erlangs, of we leggen 't loodje!



YANGO!



DE SCHEEPSKOK HOORDE CONDOR NIET EENS. ALS IN TRANCE LIEP HIJ OP DE DREIGENDE FIGUREN AF...

STOP, OHWE GEK! ZE SNIJDEN JE AAN REEPJES!



!!!



Wat hebben ze?... Dat een jandoedel onder de indruk komt van je atletische gestalte kan ik begrijpen, maar die twee...?

Echte oosterse toverkunst! HAHA!

Flauw! Nee, zeg eens eerlijk...



Simpel! Ik hield dit medaillon in m'n hand... Dan durft niemand je aan te vallen!

Hoe kom je aan dat ding?



Wat is al generaties lang familiebezit! Laten we nu teruggaan, niemand zal ons lastig vallen...







De draak bedekt China, het
schiereiland Maleisië, en veel
verderop, de Fiji-eilanden...

...En de Samoerai begint bij
Japan, gaat over de Filip-
pijnen tot aan Celebes...

De droom van
HET IMPERIUM VAN
DE PACIFIC!

Alle duivels! ... Een Franse
firma is gemengd in de
AZIATISCHE MAFFIA!

Staat de kist van SO-GE-COM
in je ruim?

Alles is binnen. We vertrekken
bij zonsopgang...

De vrachtbrief
ligt in mijn
bureau...

De goederen
interesseren
me!

De kist is verzegeld!

Da's kinderspel.

Ze merken er niets van!

Jij zegt het...

MET BEHULP VAN 'N NAALD EN DE
HANDIGHEID VAN EEN EXPERT,
MAAKTE CASANOVA HET ZEGEL-
LOODJE LOS...

GRAAC

Alsjeblieft, het zogenaamde
elektronische materiaal! Waar-
deloze stukjes plastic!!!



Wat is daar de bedoeling van ?

Heel eenvoudig.



...De SO-GE-COM laat zich forse rekeningen sturen voor nepartikelen die ze echt betaalt...



...De echte handel die ze daarvoor in ruil krijgt, ziet niemand ... en niemand weet hoe die vervoerd wordt ... Drugs !



...De zwarte winsten uit de handel in drugs keren zo terug naar Azië, na te zijn wit gemaakt...



... Door een Franse firma, via valse rekeningen.

En wie vervoert die drugs ?



Wist ik dat maar !



We kunnen nu het raderwerk van het systeem niet blokkeren...



... Liever stukje bij beetje demonteren... Héhéhé !



Wees voorzichtig, CASA... Je kan nu niet meer terug.



BOVEN GEKOMEN, GREEP DE COR-SICAAN IN ZIJN ZIJ EN LIET EEN STROOM VLOEKEN LOS OVER ZIJN ZIEKE LEVER...

De penoze zal me d'r niet onderkrijgen, zowaar ik Casanova heet !



Ik wacht op je op de kade. Ik ben te herkennen aan een bosje bloemen in m'n ene hand en een fles pastis in m'n andere!



MET EEN SCHEVE GLIMLACH PROBEERDE CONDOR HET BEROERDE GEVOEL TE ONDERDRUKKEN, DAT HIJ Z'N OUWE MAKKE NOOIT WEER ZOU ZIEN ...



Alle hens aan dek! We vertrekken over een uur.



« Een gemaskerd persoon gijzelt de gevangenisdirecteur en bevrijdt een gevangene. »



Mask..?



Lieve hemel! Bij jou heb ik dat masker gekocht! Goed... Ik koop alles!



En nu kennen we elkaar niet meer...
Je hebt me nooit gezien!











DREIGENDE POLITIEKE ONRUST OP YU-MOON

HET MEEST PRODUKTIEVE LAND VAN ZUID-OOST AZIË.

De oliewinning is één van de belangrijkste economische factoren van Yu-Moon. Sedert het einde van het Britse protectoraat wordt het gemeenschappelijk beheerd door de Indiase regering en de United European Company. Tegenwoordig wordt de olieproductie bedreigd door zwaar

die gefinancierd worden door een grote, geheime organisatie: De Aziatische Maffia. De reeks explosies op de off-shore platforms bij de boorgaten onder de zeespiegel hebben een enorme olievlek veroorzaakt die de stranden van het eiland heeft vervuild en een gevaar vormt voor de kust van alle landen die aan de Chinese Zee liggen.

...Die piraten worden betaald door een geheime organisatie...

Indiase regering Compagnie Netwerk 21!

dreigt door zwaar bespintergroeperingen

straten vervuilen voor de kust aan de Ch

Je vriend Marius Casanova heeft je dus alles verteld...

Beter nog!

* zie "De Gijelaar"



Hij heeft hier 'n dossier achtergelaten over die kwestie... Natuurlijk staat er niets in dat je niet weet...



Dit gaat allemaal over de SO-GE-COM. Dit zou het bewijs moeten zijn dat die zaak stinkt... Hmm... Casanova heeft een stukje van de puzzel gevonden, maar het is slechts een druppeltje in de Pacific!



Men schat dat er meer dan 400 ondernemingen zijn, die in contact staan met de AZIATISCHE MAFFIA, verspreid over Londen, Amsterdam, Parijs, Hamburg!... En dat is alleen nog Europa!



...Door de aanwezigheid van Casanova op Yu-Moon, dreigt het werk van de Geheime Dienst de mist in te gaan...



Als lid van de Fiscale Recherche is zijn onderzoek niet officieel...



...Officieel noch illegaal, Marius Casanova hoort al bijna een jaar niet meer bij de Recherche...

Daar weet ik niets van!



Ik weet niet wat zijn motivaties zijn om ter kruistocht te trekken tegen zo'n gigantische organisatie, temeer omdat hij toch z'n zin heeft gekregen: zijn dochter is vrij!



Probeer maar niet te begrijpen wat er in zijn hoofd omgaat...



Hij zal zijn redenen wel gehad hebben. De rest gaat me niet aan! Dag...



...En zeg aan je maatjes, dat ze me met rust laten. Ik weet verder niets over TIN HAU!

Je ontmoeting met TIN HAU van enkele maanden geleden, was zorgvuldig door ons voorbereid...



...TIN HAU deed clandestien werk dat niets met 't theater te maken had... Jammer dat ze ons door de vingers is geglipt...



... Je avondje in het THEATER VAN ZUID-CHINA was slechts een psychologische test... Ik pak mijn mensen hard aan... Maar weinigen zijn dat waard... Beschouw het dus als een eer...



NEE, KNIJP ME!
IK DROOM!

MAAR IK BEN NIET IN
JOUW DIENST, WATJE!



LOMBARD SNOOF AAN DE HALS VAN DE FLES DE SUBTIELE GEUR VAN DE FRAMBOZENLIKEUR OP, VOORDAT HIJ KALM EEN GLAS INSCHONK.



Proost, Luitenant ter zee
Francis Merle!



...Vond je die promotie van drie maanden geleden niet vreemd?



WAT IK VREEMD VINDE, IS DAT HIER IEMAND OM 2 UUR IN DE OCHTEND KOMT AANZEKEN!



Er moeten toch enige mysterieuze redenen zijn voor het ministerie om een oud kwartiermeester te bombarderen tot officier...



... Met als premie een pensioen, een oorlogsheld waardig...



DONG
DONG



WAT BEDOEL JE?
MYSTERIEUZE REDENEN?

Het salaris van agenten van de Europese Dienst wordt gebaseerd op hun militaire rang...



... Eenvoudig, omdat SPION niet op de beroepenlijst voorkomt!





EINDE

